



400 JAAR SCHUTTERIJ ST. SEBASTIANUS GRONSVELD

N I E U W S B R I E F

Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief duurt het nog zo'n 4 maanden voordat de festiviteiten rond het 400-jarig bestaan van onze koninklijke schutterij St.-Sebastianus officieel aanvangen. Via deze nieuwsbrief stellen we u op de hoogte van de stand van zaken. En belangrijker nog, we geven antwoord op de vraag: Hoe gaan we in Gronsveld en Rijckholt vieren dat 'òs aw sjöttery' 400 jaar bestaat? Een belangrijk thema bij dit jubileumfeest is 'ontvangen, koesteren, doorgeven'. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het, zeker in ons moderne, vaak jachtige bestaan niet. Het ontvangen, koesteren en doorgeven van die rijke traditie loopt al 400 jaar, met stevige tred, als een rode draad door de cultuur en de historie van de kernen Gronsveld en Rijckholt. Samen kunnen en mogen we er voor zorgen dat die traditie ontvangen, gekoesterd en doorgegeven blijft worden.

Allereerst is het goed om te weten dat de organisatie van dit jubileumfeest al geruime tijd in volle gang is. Maandenlang zijn ruim 80 vrijwilligers in verschillende werkgroepen actief om deze jubileumviering, die groots en uniek van opzet is, in de steigers te zetten. Tegen de tijd dat de festiviteiten aanvangen zullen dat ruim 200 vrijwilligers zijn. Er moet zowel op financieel als op organisatorisch gebied veel geregeld worden en daar zijn we volop mee bezig. We hopen en verwachten er, samen met iedereen die onze schutterij een warm hart toedraagt, een fantastisch jubileumfeest van te maken. En dat doen we als volgt...

Op paasmaandag, 22 april 2019, beginnen we de viering van het jubileumjaar met een unieke vergadering. Uniek, omdat deze vergadering niet alleen voor 'sjötte' toegankelijk is, maar voor iedereen. Tijdens deze vergadering wordt het definitieve feestprogramma gepresenteerd in de vorm van het officiële programmaboek. Jacques van Rensch verschaft ons vervolgens een boeiende inkijk in de roemruchte historie van onze schutterij. Bij gelegenheid van het 400-jarig bestaan verschijnen een jubileumboek (een tweeluik) en een jubileumwimpel; deze zijn vanaf

1 januari 2019, via inschrijving, te koop. Tot slot kondigen we op traditionele wijze aan dat er, ondanks dat er dit jaar geen 'grote broonk' wordt gevierd, toch iets bijzonders staat te gebeuren: we plaatsen een 'Zjubbelej-vlag' op de vogelstang. Ook zal een blijvend aandenken voor en aan de gemeenschap worden gepresenteerd.

Op 31 mei, de vrijdag ná Hemelvaartsdag, wordt op het Gronsvelder kerkplein, om 16.19 uur precies, het jubileumfeest geopend. Bij het kasteel wordt een speciaal voor de gelegenheid geschreven toneelvoorstelling opgevoerd. En we sluiten deze feestelijke dag af op het kerkplein met muziek van Toutes Directions, een toporkest uit de regio, waarmee we op muzikaal gebied alle richtingen op kunnen.

En dan zal eindelijk het feestweekend aanbreken. Nu trekken we echt alles uit de kast om het 400-jarig bestaan van onze schutterij te vieren. De komende drie dagen vertoeven we vooral in de feestweide aan de Wijngaardsvoetweg. De 'grenedeerspéskes' mogen aan, de 'kolbek' op, de geweren aan schouder. Op vrijdag 7 juni vertrekken we in vol ornaat, vanaf het kerkplein, richting onze koning en onze koningin. Als we het koningspaar in ons midden hebben, kunnen we aan de feestelijke rondgang door Gronsveld en Rijckholt beginnen. Er zal vandaag voor het eerst een nieuw bronk lied ten gehore worden gebracht dat ter ere van de schutterij en haar jubileum gecomponeerd en geschreven is. 's Avonds vindt een stijlvol galabal plaats; de topformatie 10 Feet Up zorgt ervoor dat de voetjes voldoende van de vloer kunnen. DJ Robin staat garant voor een knallende afterparty.

Op zaterdag 8 juni is er 's middags bijzondere aandacht voor de senioren en de junioren van Gronsveld en Rijckholt, maar uiteraard is iedereen welkom. Het wordt een gezellige activiteitenmiddag voor jong en oud. En we gaan nog niet naar huis, nog lange niet...

Dao kënt gebëure öuch wat wêlt
Troüw blyf t'n allen ty
'nne Grenedeer zoe lang 'r lëf,
aon z'n aw sjöttery

's Avonds feesten we namelijk vrolijk verder, wellicht onder het genot van een goudgele rakker, maar zeker onder de klanken van het orkest Millstreet Band. En als dat orkest uiteindelijk moege-streden is, neemt DJ Marvin het gewoon over.

Pinksterzondag, 9 juni, is de Dag van de Verbroedering. Ook nu begeven we ons naar de feestweide aan de Wijngaardsvoetweg. We starten met een gezamenlijk ontbijt. Vervolgens ontvangen we bij Kasteel Rijckholt de diverse gastverenigingen die zullen deelnemen aan een indrukwekkende straatparade. Het defilé wordt afgenomen aan de Stationsstraat; hier mogen de korpsen hun vaardigheden ten volle etaleren. En dat geldt zeker ook voor de korpsen die deelnemen aan de Taptoe, die gehouden wordt aan de feestweide. Vandaag openen we ook een tentoonstelling, waarin u langs een route door het dorp uniek beeldmateriaal van de schutterij kunt bekijken. Dan maken we ons op voor de afsluitende feestavond van dit jubileumfeest. Na een ludieke dienst-veiling gaan we nog één keer genieten: even helemaal los bij Wir sind spitze!

En dan is het twee weken later tijd voor de viering van de 'Broonk'! We wijken speciaal voor dit jubileum enigszins af van wat we andere jaren doen. Ook al is het een 'gewone' bronk (en geen Grote), de schutterij trekt drie dagen in vol ornaat mee op; ze bestaat per slot van rekening maar één keer 400 jaar.

Op zondag 23 juni wordt de koning door de schutterij afgehaald, waarna de Sacramentsprocessie zal plaatsvinden, het hoogtepunt van de bronkviëring. Na de processie wordt een groepsfoto van alle geüniformeerden gemaakt, vervolgens gaan we richting 'Sjtäosie'. Op maandag 24 juni is de 'Sjöttemês', daarna worden de graven van de overleden 'sjötte' gezegend. En dan is het tijd voor feestmuziek, voor gezelligheid, voor verbroedering én ver-zustering, voor 'rejje, zynges, daanse' en vooral genieten. Op dinsdag 25 juni doen we dat niet dunnetjes, maar 'dikjes' over. Alle spaarrayons van Gronsveld en Rijckholt zullen tijdens deze bronk door de schutterij en de feestende menigte die 'mee optrekt' worden aangedaan. En dan, rond 20.19 uur die dinsdag, wordt het jubileumfeest officieel afgesloten. Een bijzonder einde van een bijzonder jubileum.

**Kijk voor informatie ook op www.400jaarschutterij.nl
De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.**



W W W . 4 0 0 J A A R S C H U T T E R I J . N L